

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Geloof in de stilte en blij vooruitgaan**

“Je zal ontdekken dat er strijd gaande is op aarde, een verhevigde strijd zelfs, een strijd die over fundamentele begrippen gaat. Je zal ook ondervinden dat er steeds meer boosheid is op aarde die de ideeën van licht, vrede en schittering de kop wil indrukken. Dat zal niet lukken omdat er zoveel zaken langs alle kanten zullen opduiken die in de vernieuwing willen meegaan. Maar toch, de strijd wordt heviger.

Dit betekent niet dat je je moet laten doen of zomaar ineens alles opgeven. Nee, geloof in de stilte en blij vooruitgaan. Weet dat dit heel belangrijk is. Het is daarnaast ook van belang dat je voor elkaar een steun kan zijn. Het is dus belangrijk dat je er niet alleen voor staat en dat je verbonden voelt met anderen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 3: ‘De kracht van de stilte’) © Mayil.com